

Herfstreis voor singles 2009

Zeilen met de barkentijn Atlantis rond de Canarische eilanden.

Afvaart/aankomsthaven Los Cristianos op Tenerife

Tenerife, Los Christianos - mogelijke route: La Palma - La Gomera - Tenerife, Los Christianos
Zaterdag 26 september 2009 (12:00 uur) tot zaterdag 3 oktober 2009 (12:00 uur)

Prijs per persoon bij verblijf in een tweepersoonshut: € 950,- .
Heen en terugreis en drankjes aan boord zijn niet in deze prijs inbegrepen.

Zaterdag

Vanaf 12.00 uur kunt u inschepen in Los Christianos op Tenerife. Nadat u zich in uw hut heeft geïnstalleerd, is er aan dek een welkomstborrel waar u kunt kennismaken met de andere gasten en de bemanning. De kapitein houdt een kort praatje over het schip en de plannen voor de komende dagen. Aansluitend zullen we in de richting van de indrukwekkende klippen van Los Gigantes zeilen. Deze rijzen tot wel 800 meter steil uit de zee op en vormen een adembenemend decor voor ons eerste diner op het bovendek.

Zondag

Nadat het anker is opgehaald, worden op de machtige barkentijn de zeilen gehesen en zetten we koers richting La Palma. Deze dag staat geheel in het teken van oceaanzeilen: grote afstand, open zee, de sterke passaatwind laat de zeilen bol staan, een ervaring op zich. Laat de oneindige verte op u inwerken.

Maandag

Deze dag is geheel gewijd aan het eiland. U hebt vandaag de mogelijkheid dit te gaan verkennen. De stadskern van Santa Cruz is tot kunsthistorisch minument verklaard. Naast het raadhuis uit de 16e eeuw vind men in Santa Cruz oude huizen in canarische en koloniale stijl. Wie dat wil kan een tocht maken langs alle bezienswaardigheden met een lokale gids. Als alternatief kan men natuurlijk deze dag ook gebruiken om te zwemmen en te zonnen.

Dinsdag

Vanaf La Palma varen we vandaag naar Vuelta op La Gomera. Nadat we geankerd hebben kunnen de gasten met de bijboot aan land. Het authentieke vissersplaatsje heeft ondanks het toerisme zijn charme bewaard. Typisch zijn de witte huizen met hun balkonnen. We kunnen hier een wandeling in het charmante havenkwartier aanbevelen met zijn oude barretjes of een bezoek aan het beschutte zandstrand.

Woensdag

Vanaf Vueltas gaan we erop uit om walvissen te spotten. In deze wateren treft men kudde van de op een na grootste walvis aan. Blauwe vinvissen en pilotwhales maken deel uit van de enorme veelheid aan zeezoogdieren die hier leven. Met wat geluk zal de Atlantis dan ook worden begeleid door dolfijnen. We ankeren voor het Playa de Santiago aan de zuidkust van La Gomera en organiseren dan aan dek een canarische cocktailavond.

Donderdag

Vandaag zeilen we naar San Sebastian, de hoofdstad van La Gomera. Ook hier heeft u weer tijd om La Gomera te verkennen. Een wandeltocht door de prachtige natuur, slenteren door de stad of een van de vele plekjes opzoeken waar men kan zwemmen. Vooral 's avonds, als in de straten alles weer tot leven komt en de restaurants en cafe's de deuren openen is San Sebastian een programma onderdeel wat u niet mag missen.

Vrijdag

Op weg terug naar Tenerife. Deze dag eindigt voor de stranden van Las Américas. 's Avonds vindt dan het traditionele 'captains dinner' plaats, eventueel nog gevolgd door een bezoek aan 'de mooie kustpromenade bij nacht'. U kunt natuurlijk ook de avond doorbrengen aan boord met uw medezeilers en -zeilsters en genieten van de prachtige zonsondergang.

Zaterdag

Na het ontbijt gaan we voor de laatste keer "Anker op!". De laatste etappe terug naar Los Christianos is tegelijkertijd het einde van een onvergetelijke zeilreis aan boord van een echt Tallship.

