

Zeilen en wandelen met de barkentijn Atlantis rond de Canarische eilanden.

Tenerife, Santa Cruz - La Gomera - Tenerife, Los Christianos
14 november 2009 (20:00uur) -tot 22 november 2009 (10:00 uur)
Prijs per persoon in een tweepersoons hut € 950,- excl. transfer en drankjes.

Zaterdag

Vanaf 20:00 uur kunt u inschepen in Santa Cruz op Tenerife. Nadat iedereen zijn hut toegewezen heeft gekregen, ontmoet u de andere gasten en de bemanning tijdens een welkomstborrel aan dek. De kapitein geeft wat uitleg met betrekking tot het schip en een kort programma overzicht voor de komende dagen.

Samen met Las Palmas, geldt Santa Cruz als hoofdstad van de Canarische eilanden. Daarom ook staat hier een aantal prachtige gebouwen, steeds weer afgewisseld met parken en pleinen.

Ook is het mogelijk een wandeling te maken langs de brede havenpromenade of gewoon gezellig aan boord nog een drankje te nemen.

Zondag

Deze dag staat in het teken van wandelen. Bijvoorbeeld een tocht door de pijnboombossen in een wild landschap- natuur met de meest fantastische vergezichten. Bijzonder aanbevolen is een wandeltocht over de wildromantische wandelpaden door het Anagagebergte, met bijzondere nevelwouden en laurierbossen in 'Parque rural de Anage'. Of een bezoek aan 'Guachinche', een landelijk restaurant waar men heerlijke canarische wijn kan proeven. Het centrum van La Orotava aan de noordkant van het eiland, is een getuigenis van de plaatselijke bouwgeschiedenis van de 16e tot de 19e eeuw.

Maandag

Bedrijvige voorbereidingen aan dek, de zeilen worden gehesen en de Atlantis kiest het ruime sop. Geniet van het spel van de wind in de zeilen en onderga hoe het schip zijn weg zoekt door de Atlantische Oceaan. Het doel van vandaag is Los Christianos in het zuiden van het eiland.

Na het diner kunt u het vissersdorp gaan verkennen, wandelen langs de strandpromenade met zijn vele kleine barretjes en café's. In de steegjes van het uitgebreide centrum vind men vele kleine winkeltjes.

Dinsdag

Ook het zuiden van het eiland heeft veel wandelroutes die de moeite waard zijn. Wandel bijvoorbeeld eens van Adeje door de 'Barranco del Infierno', die zich onderscheidt door een zeer afwisselende flora en fauna. Aan het einde van de kloof bereikt men een kleine waterval die vanaf 80 meter hoogte de diepte in valt.

Een bezoek aan de hoogste berg van het eiland, de Pico del Teide, per kabelbaan, is een van de meest geliefde doelen voor een tocht. Maar ook de omgeving heeft het een en ander te bieden, bijvoorbeeld het 'Parque Nacional del Teide', een stenige woestijn, bestaande uit oude lavastromen en kraters.

Of bezoek eens het ecologische park 'Parque Ecológico Las Aguilas del Teide', "de adelaar van de Teide" en verbaas u over de planten en dieren.

Tallship-Company Wieuwens 2 NL-8835 KX Easterlittens T:+31 517 342 810 F:+31 517 342 808 info@tallship-company.com www.tallship-company.com



Woensdag

Vanaf Los Christianos zeilen we vandaag naar La Gomera. Deze zeestraat biedt een thuisbasis aan de op een na grootste walvissoorten ter wereld. We treffen hier kuddes blauwe vinvisen en pilotwhales aan, temidden van het veelvoud aan soorten zee zoogdieren die hier leven. Met een beetje geluk zal de Atlantis door dolfijnen worden begeleid.

Ons doel is Vueltas, een klein havenkwartier. Het stratenplan van Vueltas met zijn vele steegjes en trappen doet ietwat chaotisch aan. Maar juist deze doolhof aan straatjes is de charme van dit dorp in de Gran Rey vallei.

Donderdag

Om te wandelen biedt de Valle Gran Rey tochten vol afwisseling. Het is de moeite waard een van de routes uit te kiezen, te genieten van de natuur en de Valle Gran Rey vanuit een ander perspectief te aanschouwen. tot een van de meest geliefde wandelroutes behoort de klimpartij naar de waterval in de Barranco de Arure. Van het pittoreske dorp La Calera gaat die, met een fantastisch uitzicht op de Valle Gran Rey, over de hoogvlakte van La Merica. Of neem een van de klimwandelingen naar de Bergdorpen El Cercado, Las Hayas of Chipude.

Vrijdag

Vandaag zeilen we naar de hoofdstad van La Gomera, San Sebastian. U heeft de mogelijkheid mee te zeilen of de dag door te brengen op het eiland en 's avonds weer terug aan boord te komen. U kunt bijvoorbeeld het altijdgroene nevelwoud 'Garajonay' bezoeken. Of zeil mee en geniet van San Sebastian, met zijn interessante gebouwen, kleine café's en winkeltjes. Ook kunt u de middag doorbrengen aan het strand.

Met een gemeenschappelijk captainsdinner aan dek in de haven van San Sebastian luiden we de avond uit.

Zaterdag

De laatste etappe naar Los Christianos, tegelijk het einde van een onvergetelijke zeilreis aan boord van een echt Tallship. Bekijk het landschap van La Gomera nog eenmaal vanaf het water, geniet nog eenmaal van een der meest geliefde zeilgebieden. De frisse passaatwind blaast de zeilen bol en voert de Atlantis naar haar doel.

Zondag

Na het ontbijt is het tijd om afscheid te nemen van een onvergetelijke reis.

